

## STICHTING GILLISSENVAAARDES

### Verslag Gillissenvaarders weekend 2023

Ja hoor, op 15 april kwam de uitnodiging voor het Pinksterweekend in de mail. Wat leuk, Amersfoort, heel lang geleden dat we daar zijn geweest! Nu nog de grote vraag: zou dit het laatste Gillissen vaarweekend worden? Het bestuur had aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen en opvolging van het huidige bestuur was nog niet bekend. Op 6 mei witte rook, nadat we Wout weer een Whatsapp hadden gestuurd hoe het er voor stond. Wij heel blij, nog niet in de wetenschap hoe het nieuwe bestuur eruit zou zien, maar wel met veel vertrouwen.

### Donderdag 25 mei 2023

Om 17.30 uur vertrokken we uit onze haven in Ouderkerk aan de Amstel richting de Oranjesluizen. Er staat een stevige bries, zeg maar gerust kleine storm, op het IJmeer. Wind uit het noorden, dus ook nog eens aan lager wal. Nooit eerder het water in de kuip gehad. We zijn opgestoken naar de vluchthaven bij de dijk naar Almere en vandaar om, richting Hollandse Brug. Pittig, maar kennelijk niet voor





## STICHTING GILLISSENVAADES

Guusje, onze hond van nog geen jaar. Haar eerste echte vaartocht! Wel hadden we haar uit voorzorg een zwemvestje aangedaan. Op naar De Schelp (eiland tegenover jachthaven in Naarden). Na een keer verhaald te hebben, hebben we heerlijk geslapen.

Vrijdag 26 mei 2023

Voor Guusje was De Schelp een Eldorado (vooral veel zand ...). Niet voor ons! Miljoenen vliegjes waren geland op ons schip en plakten overal aan vast. Hup, dekwaspomp slang aangekoppeld en spoelen maar. Nou, hier was niet tegenop te wassen, hond aan boord en op naar Almere. Op de waterplaats in de gemeentehaven AanUit aangezet, de waterslang gepakt, en met een schoon schip en € 0,40 armer op naar Amersfoort. De haven van Almere uitvarende, voeren Paul van de Schittering en John van de Possession 3 Almere net voorbij. Onder de Stichtse Brug door stuurboord uit richting de Eem. Het is prachtig varen over deze slingerende rivier. Het mooie weer deed daar nog een schepje bovenop. Veel afmeermogelijkheden, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Voor Guusje hebben we halverwege een tussenstop gemaakt om haar even te laten dollen en haar behoefte te doen. Rond 15.00 uur meerden we af bij de Kwekersbrug in Amersfoort, waar Wout strak de regie in handen had. Stipt 16.00 uur draait de Kwekersbrug, en daar gaan 21 prachtige



## STICHTING GILLISSENVAADES

Gillissen schepen van groot tot klein op naar Het Sasje met de Otterhannes op kop, waar de brug voor ons open staat. Veel belangstelling van afgemeerde schepen op de route. Wat een klus zeg, zes man sterk om een brug te openen en dan loopt er ook nog een ploeg in de rondte om te assisteren met



afmeren en ons een leuke boodschappentas te geven met inhoud. Twee Gillissenvaarders waren eerder die week al gearriveerd. Totaal waren we dus met 23 schepen. Er waren twee afzeggingen.

Als alles kop voor ligt, veelal drie dik, wordt het toch langzaam

tijd voor de “Steigerborrel”, waar Les, Thea, Wout en Jan gezorgd hebben voor de nodige drankjes en hapjes.

Natuurlijk weer super gezellig, het weer was nog steeds fantastisch. Na het openingswoord door Wout kregen we nog een korte, mondelinge uitleg over het elektrisch varen van de Kalypso, welke nu is uitgevoerd met elektrische voortstuwing.

Bij de steigerborrel bleef het natuurlijk niet. Bij diverse schepen werd daarna ook de nog koelkast aangesproken. Al met al een super eerste dag!



## STICHTING GILLISSENVAARDES



Zaterdag 27 mei Op het schema staat een rondleiding door Amersfoort waar door veel mensen gebruik van wordt gemaakt. Wijzelf hadden nog iets te regelen voor het afscheid van het bestuur en de aanschaf van een nieuwe *tablet*. Na een update van de ontwikkelaar van het systeem werkte de app van de vaarkaarten niet meer naar behoren. Paul van de Schittering, en zijn vriendin Inge, waren zo lief om Martin te helpen bij de installatie. Dat is uiteindelijk ook gelukt en daar hebben ze dan ook een biertje op gedronken. Aansluitend hebben wij, Martin en ik, nog een wandeling gemaakt naar de markt en wat boodschappen gedaan. De dag glipt door je handen. Rond 17.30 uur op naar De Vier Broers, het restaurant op het Lieve Vrouwekerkhof, waar die avond voor de Gillissenvaarders het diner was gereserveerd. Met een lichte onderbezetting van het bedienend personeel kwam het



## STICHTING GILLISSENVAAERDES

langzaam op gang. Maar dat werd helemaal goed gemaakt! Tijdens het diner heeft Martin - namens de aanwezige Gillissenvaarders - Wout, Les, Jan en Thea bedankt voor hun inzet en de organisatie van alle leuke en leerzame evenementen, die ze had georganiseerd in hun bestuurlijke jaren. Ja, en toen kon Wout er niet meer omheen om het nieuwe bestuur voor te stellen: Paul Cijs van de Schittering, John Meijwaard van de Possession 3, Karel van de Noordberg (niet aanwezig) en *last but not least* Henk Bol van de Dolaard. Henk heeft vooral een ondersteunende rol, maar zal geen bestuurslid zijn. (Later blijkt dat Karel is afgehaakt en Henk Bol wel de rol van bestuurslid gaat vervullen). Een geslaagd diner, na afloop nog gezellig aan boord geborreld met de bemanning van de Otterhannes en leuke verhalen uitgewisseld. Zelf heb ik daarna op de steiger nog genoten van heerlijke muziek. Henk had op de kade zijn muziekinstallatie opgesteld. Odin de zoon van Inge zorgde dat alles verzoeknummers ook ten gehore werden gebracht. Een superdag! Zondag 28 mei. Alweer de laatste dag van het Pinksterweekend. Een domper op de feestvreugde: op één van de schepen aan de overzijde van het water waren de pavoiseervlaggen 's nachts gestolen. Het idee dat iemand op je schip is geweest terwijl je aan boord was voelt heel ongemakkelijk en onveilig aan. Het eindpalaver. Ook hier weer samen met een leuk stel mensen. Voor koffie, thee en





een heerlijk Gillissen weekend is gezorgd. Ook de

worden we verblijd met prachtig weer, wat zeker heeft bijgedragen tot een succesvol weekend. Tijdens het palaver overhandigt Wout officieel de grote Gillissen vlag aan Paul, de nieuwe voorzitter. Na afscheid te hebben genomen vertrekt iedereen naar zijn eigen schip en is het wachten op de mensen van de gemeente die de brug 't Sasje met man en macht rond 12.30 uur openzetten (wat een spektakel), einde super mooi Gillissenweekend! Leuk om te weten trouwens: aan de brug hangen slotjes van verliefde Amersfoortse setjes. Daar zitten natuurlijk liefdesverhalen achter. Op Internet kun je daar meer over vinden.

Tot slot: dank aan de organisatie en speciale dank aan de mensen van de gemeente Amersfoort.

We kijken nu al uit naar volgend jaar 😊

Mieke en Martin Droog van de Johanna