



**STICHTING GILLISSEVAARDES**

## Verslag rondvaart Gillissenvaarders in het Westland

28-9-2024 door Emily de Waard-Bosch

Om 1015 uur werden we door John, Henk en Paul welkom geheten in de Sporthal van Naaldwijk.

Na de koffie konden we aan de achterzijde van de sporthal inschepen op de rondvaartboot van De Gantel.







## STICHTING GILLISSENVAADES

Schipper Johan van Spronzen heet ons welkom en Henk Bol voorziet ons tijdens de rondvaart van de nodige informatie, bijvoorbeeld het toiletgebruik om niet te vergeten je broek te laten zakken.





## STICHTING GILLISSENVAADES

Verder verteld Henk over deze omgeving waar hij zo trots op is. Kort na de start varen we al langs het huis van Henk en Jeanet. We komen langs de buurman, ook wel burgemeester Piet genaamd, een voormalig tuinder. Het deel waar Henk en Jeanet wonen was vroeger allemaal tuinbouw gebied. De vader van Henk bracht per schip groenten en fruit van het Westland naar Flakkee. Terug werd er mest van Flakkee naar het Westland vervoerd. Het schippers bloed zit dus al generaties in Henk zijn familie.



We varen een mooi rondje, maar het uitzicht is beperkt door de hoge riet kragen, we komen langs de grootste bloemen-, groenten- en fruit veiling, Holland Flora, wat allemaal met scheepjes aangevoerd werd en langs het huis dat gebouwd is door Frederik Hendrik van Oranje, Nederhof uit 1643. Frederik liet zelfs een sloot graven naar Den Haag om zo per boot daarheen te kunnen. De oude veiling van Poeldijk met het torentje blijft als monument behouden.





## STICHTING GILLISSENVAARDES

Vorbij Honselersdijk passeren we de bocht waar vroeger een rolpaal stond. Dit was een paal met een touw eromheen gewikkeld, waarmee ze de schepjes de bocht om konden trekken. We komen langs een voormalig stoomgemaal om de polders droog te houden. Tegenwoordig is deze elektrisch. Het water in het Westland is zo optimaal, dat er ook volop gezwommen wordt en het stroomt altijd iets door. Henk verteld ook het één en ander over de moderne teelt in de kassen.

De beroemde Westlandse druiven worden hier in de omgeving alleen nog hobby matig gekweekt voor restaurants en als delicatessen. Verder varen we langs het mooie natuurgebied de Zwet en 't Woud. Onderweg krijgen we nog een voortreffelijke lunch, verzorgd door Saskia, een collega van Jeanet.





## STICHTING GILLISSENVAARDES

Overheerlijke broodjes en wraps, inclusief voorafje en toetje. Drank ruimschoots aanwezig, voor ieder wat wils.



De Gantel was een oud riviertje van 150 jaar voor Christus vanaf de Maas. Door eb en vloed kwam daar zand en klei naar binnen, dat zich mengde met het veen en daardoor is er in het Westland zulke vruchtbare grond. De Romeinen hadden dat al ontdekt. Tegenwoordig wordt alles op substraat/steenwol met vloeibare voedingsstoffen gekweekt.



Henk verteld nog over de jaarlijkse bloemencorso die langs hun huis vaart en nodigt ons allemaal uit, als we maar ons eigen bier meenemen.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde, gezellige en fantastisch georganiseerde dag, waar volop gelachen werd.

Groeten Emily